

Ingeborg Vandamme



Kunstenaars zijn ook maar mensen. Daarom stellen we ze een aantal menselijke vragen en laten wij hen in hun natuurlijke leefomgeving zien.

Wat maakt dit atelier speciaal?

Mijn atelier bevindt zich op het Wilhelmina Gasthuis terrein in Amsterdam. Het is een gerenoveerd oud ziekenhuis met grote ruimtes en hoge plafonds. De ligging is ideaal, midden in de stad en toch rustig met veel groen. Het terrein bestaat uit verschillende gebouwen met veel ateliers en kleinschalige bedrijfjes. Het is een inspirerende omgeving met veel bedrijvigheid.

Wat is het grootste nadeel van je atelier?

Het is een oud pand, uit 1890, met van tijd tot tijd veel onderhoud.

Wie is jouw lichtende voorbeeld?

Mensen voor wie hun werk hun passie is, ik vind het inspirerend te horen hoe andere kunstenaars werk en leven combineren. Veel indruk maakte bijvoorbeeld de documentaire over het werk en leven van Armando.

Met welk materiaal werk je het liefst?

Met ongebruikelijke combinaties van materialen, metalen als geanodiseerd aluminium en zilver in combinatie met papier, textiel en natuurlijke materialen als hout, schelpen, en dergelijke.

Draai je muziek in je atelier? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Klassiek: Bach en Monteverdi, maar ook funky jazz of radio.

Wat eet en/of drink je in je atelier?

Alles, het is een woon- en werkplek.

Wat is je favoriete reisbestemming?

Eilanden en kustgebieden: Orkney-eilanden, Waddeneilanden, La Palma en Bali, van de Zeeuwse tot de Portugese kust.

Welk boek ligt er op je nachtkastje?

'Isis' van Hans Dekkers.

Als je geen kunstenaar was geworden, wat had je dan willen zijn?

Archeoloog, duiken in het verleden en inzicht krijgen in oude gebruiken en gewoontes.

Wat doe je over 10 jaar?

Nieuwe unieke stukken maken met meer nadruk op internationale activiteiten. ●

Voor meer informatie:

www.ingeborgvandamme.nl

Tekst: Ingeborg Vandamme

Foto's: Bram Kunz

Expositie

Werk van Ingeborg Vandamme is van 13 februari t/m 17 mei 2013 te zien in de expositie 'Forming Words' in Flow Gallery in Londen (www.flowgallery.co.uk).

